



Culturele mix in moderne wereldstad

Veel (zakelijke) reizigers zien Hongkong als tussenstop op weg naar andere bestemmingen. Een middagje of hooguit een dag brengen ze door in deze wereldstad. Dat is jammer, want Hongkong heeft zoveel meer te bieden.

Vanaf het grote, nieuwe vliegveld Chek Lap Kok, gebouwd op een kunstmatig eilandje bij het grote Lantau-eiland, is het ongeveer een half uur rijden naar het zakelijke centrum van Hongkong. Overal zie je hoge flats met hele kleine raampjes erin en wasgoed erbuiten. In de stad zelf heerst een enorme drukte. Veel winkels, mensen (Hongkong heeft ongeveer 7 miljoen inwoners), verkeer en drukke lichtreclames. Dat is de eerste indruk die je van Hongkong krijgt. Maar als je er een paar dagen langer blijft, ontdek je dat er ook rust, spiritualiteit en zelfs veel natuurschoon te vinden is.

Hongkong bestaat uit verschillende eilanden. De grootste en belangrijkste zijn Hongkong-eiland, Kowloon, New Territories en Lantau-eiland. Daarnaast zijn er nog zo'n 260 kleinere eilandjes.

Sinds 1842 was Hongkong een Engelse kolonie, maar op 1 juli 1997 werd het aan China overgedragen. De Engelse invloeden kom je nog steeds overal tegen in de historische

gebouwen, vijfsterren hotels, dubbeldeks trams en bussen, een uitgebreid metronet en typisch Engelse winkels zoals Marks & Spencer. Groot voordeel voor de reiziger is dat bijna iedereen naast Kantonees ook goed Engels spreekt. Door deze bijzondere achtergrond vind je in Hongkong een interessante mix van Engelse en Chinese gewoonten en culturen.

Op dit moment hoort Hongkong dus bij China, maar het staat er toch los van. Het is een speciale bestuurlijke regio (Speciale Administratieve Regio: SAR genoemd), met een eigen munteenheid: de Hongkong Dollar (HKD). Deze kun je bij de vele banken gewoon met je pinpas uit de muur halen.

Tempels en wierook

In het drukke, zakelijke centrum van Hongkong-eiland met zijn metershoge wolkenkrabbers van staal en glas, waan je je eerder in New York dan in een Chinese stad. Verrassend is dat

je als je een hoek omslaat ineens voor een echte Chinese tempel staat. De Sik Sik Yuen Wong Tai Sin Tempel in Kowloon bijvoorbeeld, is een prachtige tempel waar drommen gelovigen komen om te bidden en wierook te branden. Zoveel wierook zelfs dat je geen hand meer voor ogen ziet. Achter de tempel kun je voor 20 HKD (ongeveer € 2,50) je toekomst laten voorspellen door middel van genummerde bamboestokjes. In kleine hokjes zitten rijen toekomstvoorspellers naast elkaar. Ze proberen je allemaal naar binnen te lokken. Belangrijkste gegeven voor de voorspelling is je geboortjaar en het getal op je bamboestokje. De voorspelling geldt voor het huidige jaar. Je moet dus wel elk jaar terugkomen.

Feng Shui

De modernste gebouwen in Hongkong zijn net als de oude tempels, gebouwd volgens de regels van Feng Shui. Dit is een oude wetenschap die het moderne Hongkong nog volledig in zijn greep heeft. Pas na grondige raadpleging van een Feng Shui-meester wordt een gebouw op een bepaalde plek neergezet. Ook wordt het materiaalgebruik erop afgestemd. De vijf elementen: hout (groen), vuur (rood), aarde (geel), metaal (goud) en water (zwart), vormen een kringloop van scheppende en ver-

veel van deze zaken worden geneeskrachtige eigenschappen toegekend. Chinese kruidendokters hebben in hun kleine kantoorjes bakken vol met de vreemdste zaken: dinosaurusbotten, gedroogde krekels, schelpen, hertengeweiën en schildpadschilden. Fijnmalen en soep van trekken is het devies. Goed voor hart en bloedvaten.

Big Boeddha

Op Lantau-eiland vind je complete rust, mooie natuur en uitgestrekte zandstranden. Boeddhisten en Tao-isten komen regelmatig naar het eiland om in het Po Lin klooster te vasten en hun 108 'evil desires' kwijt te raken. De Po Lin tempel is een van de belangrijkste Boeddhistische tempels en zeker een bezoek waard. Vanuit de verte zie je al het enorme bronzen Boeddhabeeld dat boven op de heuvel vlakbij deze tempel staat. Je moet er wel wat voor over hebben om het kolossale beeld van dichtbij te bekijken: 260 traptreden, maar je kunt dan wel meteen genieten van het prachtige uitzicht.

Terug in de tijd ga je als je het iets verderop gelegen vissersdorpje Tai O bezoekt. Hier staan kleine, armoedige huisjes, door de bewoners gemaakt van aluminium, op palen in het water. In de smalle straatjes kom je oude, Chinese vrouwtjes



nietigende krachten en moeten in het materiaal en de kleurstelling van het gebouw terug te vinden zijn. Door een bepaalde kleurstelling te kiezen kan een element benadrukt worden.

Heel in het kort gaat men ervan uit dat de mens en zijn omgeving op elkaar reageren door middel van energie (qi). In deze relatie kan Feng Shui evenwicht brengen. Gaan de zaken minder goed, dan wordt de Feng Shui-meester er snel bijgehaald. Hij kan de inrichting van een kantoor of een huis zodanig veranderen dat het geluk wordt aangetrokken. Dat je op zijn advies wel elk jaar de inrichting van je huis dient te veranderen, moet je dan voor lief nemen.

Markten

Een reis naar Hongkong is niet compleet zonder een bezoek aan de vele markten. Ze bevinden zich tussen de drukke winkelstraten en zijn er op velerlei gebied: groenten en fruit, kleding, bloemen, goudvissen, jade en geneeskrachtige kruiden. Klein en gemoedelijk is de vogeltjesmarkt. Hier zie je met name oudere mannen hun vogeltjes uitlaten. Heel bijzonder is de markt waar alleen gedroogde producten te koop zijn, voor- al vis, maar ook gedroogde salamanders en zeepaardjes. Aan

tegen, die er precies zo uitzien als Nederlandse kinderen ze zouden tekenen. Compleet met rieten punthoed, zijden pyama en kromme beentjes. Alleen de vlecht ontbreekt. In de eet-huisjes spelen oude mannetjes op hun gemak een spelletje Mah-Jong. De tijd lijkt hier stil te hebben gestaan, terwijl een paar kilometer verderop het moderne zakenleven voortraast.

Beleefd en schoon

In Hongkong voel je je als toerist snel thuis. De mensen zijn vriendelijk, behulpzaam en zeer beleefd. De straten zijn schoon. Het openbaar vervoer is prima geregeld. Ondanks de enorme mensenmassa waar je doorheen loopt, voel je je niet bedreigd en word je door niemand lastig gevallen. Ook kun je heel lekker echt Chinees eten (heel anders dan bij ons!) in de talloze restaurants, en slapen in uitstekende hotels. De oude Chinese cultuur gaat hand in hand met moderne winkels van bekende merken als Gucci en Esprit. Dit alles overgoten met een Engels sausje maakt van Hongkong een stad waar zoveel te beleven is dat je er vaker naartoe wilt. <

Meer info www.discoverhongkong.com



Klimaat

Je kunt Hongkong het hele jaar door goed bezoeken, want het heeft een subtropisch klimaat. Er zijn net als bij ons vier seizoenen. De herfst en winter zijn mild met gemiddeld circa 17 graden; de lente en zomer zijn aangenaam tot zeer warm (alle gebouwen en winkels zijn voorzien van airconditioning). Wel heb je in de zomer kans op tyfoons.

Hotels

Hotels zijn er in Hongkong in alle soorten, maten en prijsklassen te vinden. In Kowloon bevindt zich het onlangs gerenoveerde, viersterren Regal Kowloon Hotel. Het heeft comfortabele kamers, waar onder andere een groot bureau instaat, en het biedt uitstekende zakelijke voorzieningen. Op Hongkong-eiland staat het vijfsterren Regal Hotel, met een zwembad op het dak. Meer informatie: <http://www.RegalHotel.com>. Voor de 'rich and famous' is er het Peninsula Hotel. Breng beslist een bezoek aan de bovenste etage, waar de Felix Bar zich bevindt. Deze is ingericht door Philippe Starck en biedt een fantastisch uitzicht over Hongkong.

Vliegen

Vanaf Schiphol heeft een aantal luchtvaartmaatschappijen directe verbindingen met Hongkong. Cathay Pacific, de van oorsprong Chinese luchtvaartmaatschappij, vliegt er vijf dagen per week naartoe. De business class is erg comfortabel, met ligstoelen waarop je je helemaal kunt uitstrekken. Dat is zeker aan te raden tijdens de elf uur durende reis. Maar ook de economy class is goed te doen. Iedere stoel heeft een eigen videoscherm waar diverse actuele films te zien zijn.

Meer info www.cathaypacific.com

Reisaanbieding

Wil je ook kennismaken met Hongkong? Grijp dan nu je kans. Speciaal voor de lezers van Management Support Magazine stelde My Travel de volgende reisaanbieding samen:

Arrangement met vluchten in economy class met verblijf in Regal Kowloon Hotel in standaardkamer: € 1182,- per persoon in 2-persoonskamer. Toeslag 1-persoonskamer: € 398,-.

Arrangement met vluchten in **business class** met verblijf in Regal Kowloon Hotel in standaardkamer: € 3442,- per persoon in 2-persoonskamer. Toeslag 1-persoonskamer: € 398,-.

Arrangement met vluchten in economy class met verblijf in Regal Kowloon Hotel in **Club Floor kamer***: € 1416,- per persoon in 2-persoonskamer. Toeslag 1-persoonskamer: € 632,-. * Club Floor kamers zijn extra luxe kamers, met een eigen ontbijtzaaltje op de verdieping.

Arrangement met vluchten in **business class** met verblijf in Regal Kowloon Hotel in **Club Floor kamer**: € 3676,- per persoon in 2-persoonskamer. Toeslag 1-persoonskamer: € 632,-.

Inbegrepen:

- Retourevlucht Amsterdam - Hongkong per Cathay Pacific, economy class of business class
- Verblijf 5 nachten in eerste klas hotel in 2-persoonskamer (standaardkamer of Club Floor kamer) op basis van logies en ontbijt
- Halve dag excursie Hongkong Island (met internationaal gezelschap)
- Transfers luchthaven - hotel v.v. (privé-basis)

Niet inbegrepen:

- Luchthavenbelasting en veiligheidsheffing ca. € 38,-
- Bijdrage calamiteitenfonds € 3,40 per boeking (max. 9 personen)
- Dagkamer (vanwege de nachtvlucht)

Programma

Dag 1	Vlucht Amsterdam - Hongkong
Dag 2	Aankomst Hongkong Transfer naar hotel
Dag 2 - 7	Verblijf in zeer centraal gelegen hotel op Kowloon, 5 nachten
Dag 3	Halve dag excursie Hongkong Island: Victoria Peak, Aberdeen en Stanley Market
Dag 4, 5 en 6	Vrij te besteden
Dag 7	Nachtvlucht Hongkong - Amsterdam
Dag 8	Aankomst Amsterdam

Vertrekdata

17 mei en 7 juni. Uiterste boekingsdata: 2 weken voor vertrek

Reserveringscode: HKMANFW2

Reserveren?

Je kunt deze reis telefonisch boeken via Travel Trend, de verre reizen specialist. Telefoon (0180) 39 33 40 (ma. t/m. vrij. van 09.00 - 17.30 uur en za. van 10.00 - 16.00 uur).